



Viktig information till världens invånare



Om krisen eller kriget kommer



Till världens invånare

Vi lever i en orolig tid. Staten blir alltmer totalitär. Fascism sprider sig i världen, gränser hårdbevakas, imperialistiska krig pågår, och folkmord sker framför allas våra ögon.

För att stå emot dessa krafter behöver vi hålla ihop och stötta varandra. Vi måste visa solidaritet bortom nationsgränser, ge ömsesidig hjälp och kämpa för total frigörelse.

Motstånd gör vi varje dag -
tillsammans - i frivilliga
sammanslutningar.

I den här broschyren får du veta hur du faktiskt kan förbereda dig och hur du gör motstånd i tider av kris och krig.

Du är en del av den politiska kampen.

Spara broschyren.

En osäker värld kräver beredskap

Det statliga hotet mot vår frihet och integritet har ökat och vi måste vara beredda på det värsta - en totalitär värld.

Mellanstatliga och kapitalistiska krig – det yttersta hotet mot vår frihet

När någon med våld vill ta sig rätten att bestämma över oss, hotar det vår rätt till ett fritt och självständigt liv.

Det finns även andra sätt för stater att kontrollera oss på, påverka och skada vår frihet och våra liv, exempelvis övervakning, kontroll, repression och fascism. Mycket av detta pågår redan här och nu, men vi måste vara förberedda på att det kan eskalera.

Vi kan inte ta vår frihet för given. Och vi måste ha vilja och mod att göra motstånd och föra politisk kamp för en bättre värld, även om det innebär uppoffringar.

När staten angriper oss kommer vi aldrig att ge upp. Vi kommer visa solidaritet, ge varandra ömsesidig hjälp och alla uppgifter om att motståndet har upphört är falska.

Andra allvarliga hot

Vi behöver även stärka vår motståndskraft för att kunna hantera andra allvarliga risker och hot, exempelvis:

- klimatförändringar
- digital övervakning
- nationalism
- rasism



Tillsammans stärker vi motståndet

I vardagen behöver vi alla bidra till motståndet.

Myndigheter, regioner och kommuner är en starkt bidragande orsak till att vår frihet hotas. Kommunen förbjuder exempelvis regnbågsflaggor och tiggeri medan den tillåter den totalitära övervakningen av städer. Myndigheter tvingar anställda till angiveri av papperslösa och jagar samhällets mest utsatta.

Om något allvarligt händer hjälper myndigheter i första hand dem som minst behöver det. Räkna inte med att staten bryr sig om någon annan än de som innehar kapital eller maktpositioner i samhället. De flesta av oss måste klara oss själva under hela våra liv.

Några exempel på hur du kan engagera dig i vårt gemensamma motstånd:

- Organisera dig i fria sammanslutningar.
- Visa solidaritet och ge varandra ömsesidig hjälp. Dela med dig av din kunskap.
- Prata med andra där du bor om hur ni kan stärka ert gemensamma motstånd. Använd så länge det går affärer som dina egna skafferi och dela med dig till andra som behöver.

Vårt motstånd

Vårt motstånd består av antimilitarism, direkt aktion och vi är alltid förrädare av den nationella idén. Vi förkastar tanken på en imperialistisk militärallians.

Antimilitarism

Vi stödjer omvandlingen av mellanstatliga krig till den sociala revolutionen, och av mellanstatlig allians till antinationell ömsesidig hjälp. Vi solidariserar både materiellt och moraliskt med de som vägrar militariserar och delta i nationalistiska konflikter.

Direkt aktion

Direkt aktion är en av de viktigaste strategier vi använder oss av i vårt motstånd. Vi vägrar det totalitära samhället. Vi deserterar statliga arméer och saboterar det statliga försvaret. En annan huvuduppgift i vårt motstånd är att skydda varandra och se till att grundläggande behov är tillgodosedda så långt som möjligt oavsett om det är i så kallat freds- eller krigstid. Det gäller exempelvis ömsesidig hjälp, autonomt försvar och övertagande av resurser.





Höjd beredskap

Oavsett om det är krig eller inte bör du ha en höjd beredskap för att stärka dina möjligheter att försvara dig och göra motstånd.

Höjd beredskap innebär att vi alla bör kraftsamla för att kunna möta ett angrepp på vår frihet oavsett vart det kommer ifrån. Alla har möjlighet att bidra efter sin egen förmåga.

Vänta inte på när staten eller myndigheter säger att det behövs höjd beredskap. Vi måste alltid vara redo för att göra motstånd då attacker från stater på vår frihet sker redan nu. Motståndet börjar här och nu, mot staten och kapitalet.

Vår beredskap måste gå bortom nationsgränser och vi måste mobilisera för global solidaritet. Vårt motstånd är gränslöst!

Viktig information till världens invånare

Om kriget kommer ...

Desertera

**Sabotera
försvaret**

Svik staten

Alltid förrädare av den
nationella idén

Södr[Ⓐ] Klubben

Krig startas inte av de förtryckta och exploaterade, krig startas av stater och av kapitalet. Vi vägrar värnplikten. Vi tror inte på militarism, auktoritet och hierarki. Armén är statens, borgarnas och vapenindustrins förlängda arm. Det finns de som drar nytta av militäriska konflikter och som aldrig kommer släppa den ekonomiska kontrollen. Dessa krafter skapar rasism och splittring. Kapitalismen producerar kontinuerliga kriser som hanteras till sin egen fördel genom att tvinga på befolkningen en känsla av chock, panik och maktlöshet som leder till mer auktoritär styrning av massorna, mer exploatering, isolering eller utkastning av oönskade invånare. På detta sätt, lever vi i en ständig krigssituation som normaliserar maktens begär av social disciplin. Vi vägrar döda varandra eller alliera oss med makthavare och stater. Vi fortsätter klasskampen för social frigörelse från stater, religioner, kapitalet, patriarkatet, militarismen, exploateringen av naturen, exploateringen mellan individer.

Mer information

sodraklubben.noblogs.org

Om du vill läsa mer om anarkism och fler av våra texter.